

NIEUWSTE MANIER VOOR DE KERK OM JONGEREN TE BEREIKEN

Ontmoet pastoor Andy op internet

LUYKSGESTEL — «Jongen. Steenbok. Geboorteplaats: België, Oost-Vlaanderen, Ninove. Geboortedatum: 14 januari 1972. Ik woon alleen. Uiterlijk: 1 m 85 cm (Grootte) 95 Kg (Gewicht), kort roodbruin haar, blauwe ogen. Kledingstijl: casual. Mijn karakter: eerlijk, ruimdenkend, vriendelijk, gelukkig, spontaan, enthousiast, geduldig. Muziekstijl: pop, disco, meezingers, klassieke muziek, gouwe ouwe, alternatief, slow, instrumentaal». Bezoekers van de website Looknmeet.com, vooral drukbezocht door adolescenten op zoek naar contact met leeftijdsgenoten, kijken meestal raar op als ze merken wie er achter bovenstaand profiel schuilgaat: pastoor Andy Penne (32). Penne bedient vanuit Luyksgestel vier parochies in de Belgisch-Nederlandse grensstreek.

ERWIN VERHOEVEN

Via internet op zoek naar een groen blaadje, mijnheer pastoor?

Andy Penne: «Nee. Dit is mijn manier om jongeren te ontmoeten. Ik heb al enkele duizenden berichtjes gekregen. Dat is toch prachtig. Die leeftijdsgroep bereikt de kerk vandaag op geen enkele andere manier. Ze heeft er eigenlijk totaal geen contact en voeling meer mee. En van hun kant weten die jonge mensen soms niet meer dat er nog zoiets bestaat als priesters. Laat staan wat priesters doen. Ik getuig. Ik ben een gelukkige priester en hoop dat ik op deze manier jongeren kan aanzetten om dezelfde weg in te slaan. Ik ben ervan overtuigd dat er evenveel roepingen zijn als vroeger. Maar ze worden niet meer opgevangen.»

'Dikke kuzzzzzzzz'. En 'ff gedag zeggen... zo gebeurd... doe!'. Het gaat wel niet echt diep hé, de berichtjes die u ontvangt van RoOmSoEsJe en passoagirl?

«Er zijn er toch ook enkele die verder gaan.»

Pardon?

«Uit al die berichtjes zijn een vijftal serieuze contacten gegroeid. Jongeren die diep nadenken over hun geloof en het priesterschap. Je kan zeggen dat is niet veel. Maar de seminaries staan leeg, hé. De kerk moet mee met haar tijd.»

«Weet je waarom ik vijf jaar geleden internet heb aangeschaft? Omdat de paus zei dat we dat moesten doen. 'De kerk moet gebruik maken van alle mogelijke moderne communicatiemiddelen', schreef hij. Voilà.»

In mijn dekenaat heeft elke priester internet. We communiceren via internet. Alle bestuursdocumenten circuleren via internet. Ik heb ook MSN. (MSN biedt o.m. een chat-service aan, nvdv.) Ook al zijn die 'chats' geen echte biechten, voor een stuk is dat toch een moderne biechtstoel geworden.»

50% van internet in 't algemeen en van al dat 'gechat' in 't bijzonder gaat over sex en porno, mijnheer pastoor. Surft u

nooit eens...

«Nee, dank u wel. Mijn Looknmeet-profiel zegt ook: 'Liefdesstatus: bezet (verliefd, getrouwd)'. Ik ben gelukkig getrouwd - anders gezegd 'helemaal trouw aan' - met God en de Kerk. Dat volstaat.» (lacht)

«Het was trouwens nogal een probleem om dat vakje correct in te vullen. Ik ben celibatair priester. Maar ik kon toch moeilijk invullen: 'Vrij en op zoek'?»

Snapt u dat chat-taaltje eigenlijk dat die tieners gebruiken?

«Dat valt wel mee. Ik denk zelf al in die taal.»

U krijgt niet alleen positieve reacties in uw gastenboek.

Ik citeer: 'Ik weet dat het moeilijk is om uw hormonen in bedwang te houden als ge u 'zozegd' onttrekt aan seksueel verkeer. Valt ge op jongetjes of meisjes? Gelukkig zijn er nog hoeren, zodat er minder slachtoffertjes vallen'.

«Het aantal van dat soort scheldbericht-



Pastoor Andy Penne: «De kerk moet mee met haar tijd. Ik heb internet aangeschaft, omdat de paus zei dat we dat moesten doen.» Van Beek

jes valt best mee hoor. Dat zijn mensen die om één of andere reden een wrok koesteren tegen de kerk. Daar begin ik geen discussie mee. Ik verwijder ze zo snel mogelijk uit mijn gastenboek en daarmee uit.»

Wat vinden uw doorsnee parochianen hier nu allemaal van?

«De meesten hebben al een zekere leeftijd en die hebben geen computer vrees ik. Maar ik kom in mijn parochies ook veel in contact met jonge mensen: per jaar doe ik zo'n 120 à 150 dopen, 30 huwelijken, begeleid massa's vormelingen en communicanten. Die heb je wel mee via internet. Ik heb ook een mooie parochie-website uitgebouwd. Met veel liturgische teksten en informatie.»

Daar moet allemaal nogal wat tijd in kruipen mijnheer pastoor?

«Ik doe het tussen mijn huisbezoeken door. Of 's avonds. Ik heb geen andere hobby's.»