

# “Hier is een doopsel nog echt een intiem familiegebeuren”

**Net over Nederlandse grens doopt Vlaamse pastoor Penne regelmatig Limburgse kindjes**

LOMMEL/LUYKSGESTEL - Neen, het is niet zoals trouwen in Las Vegas. “We nemen de doopviering echt serieus”, zegt Andy Penne. Toch weet de Vlaamse pastoor in het Nederlandse Luyksgestel amper wie hij eerst moet dopen. Ook vanuit Belgisch-Limburg steken regelmatig jonge ouders de grens over om hun kindje in Pennes Kruiskapel te laten dopen. Zoals vandaag Paul en Veerle van Herk met hun dochtertje Roely. Waarom? “Bij ons moet je je kind in groep laten dopen”, zegt Veerle. “Maar wij vinden dit zo’n intiem familiegebeuren dat we elders gingen zoeken. En in Luyksgestel kan het nog.”

Roely van Herk is lang niet de eerste. Pastoor Penne schat dat hij het voorbije jaar elf Lommelse kindjes doopte. Allemaal in een eigen viering, iets wat in groot-Lommel (en in heel veel Vlaamse parochies) niet meer kan. “Op een jaar dopen we in Lommel zo’n 160 kindjes”, zegt deken Giel Stinkens. “Eens per maand doen we een groepsviering. Dat is een bewuste keuze, het is een sacramentele viering die we graag in gemeenschap doen. Alleen in dringende gevallen willen we daar een uitzondering op maken.”

## 60 euro

Dat heeft wat voordelen. Eén ervan is dat zo’n groepsviering niets kost. “De sacramenten zijn gratis”, glimlacht deken Stinkens. In Luyksgestel is dat dus niet het geval. Wie z’n kindje in de Kruiskapel door de Vlaamse pastoor Andy Penne wil laten dopen, betaalt daarvoor 60 euro. “Dat komt omdat het systeem in Nederland anders is”, legt Penne uit. “Hier leven de parochies van de gezinsbijdrage. Nederlandse gezinnen betalen 60 euro per jaar en zijn dan lid van onze parochie. Wie dat niet is, betaalt voor zo’n viering dus eenmalig een jaarbijdrage. Maar dat hebben de mensen er graag voor over.” Luyksgestel is, samen met Bergeijk, t Loo en de Weebosch één van Pennes vier parochies.

Sinds hij hier in september 2002 pastoor werd, doopte hij Luyksgestel alleen al 177 kinderen. Vorig jaar waren dat er 48, elf ervan kwamen uit Lommel. “Maar ook uit Neerpelt en Overpelt komen er soms. Dat komt dus vooral door het individuele karakter van de viering, want de viering zelf volgt gewoon alle voorschriften van de normale doopviering.”

Werving doet pastoor Penne er niet voor, zegt hij. “Het gaat ook niet *vlug-vlug* en het heeft niks met toerisme te maken. Wie z’n kind bij ons laat dopen, wordt voordien op een ‘doopvoorbereidingsavond’ verwacht en ik ga bij iedereen vooraf ook eens thuis praten.” Pennes aanpak werkt in ieder geval. In zijn parochieteam zit overigens een Lommelaar, hij heeft enkele Lommelse misdienaars, af en toe trouwt hij iemand van hier en na de doop komen jonge ouders ook geregeld terug.

## In familiekring

Via via hoorden ook Paul en Veerle van Herk van de individuele viering in Luyksgestel. “Hier in Lutlommel kan het niet meer”, aldus Veerle, sinds 24 januari mama van een dochtertje dat Roely heet. “In het klooster hadden we wel eens bij de paters gevraagd of iemand Roely wilde dopen. Dat

kon eventueel, maar dan enkel met toestemming van de deken.” Uiteindelijk kozen Paul en Veerle voor Luyksgestel. “Je kindje dopen is toch iets heel persoonlijks, iets wat ik liefst in familiekring wilde doen. We hebben een kleine familie, we gaan zaterdag met z’n tienvan naar ginder. Dat dat ons nu 60 euro kost, dat vinden we niet erg. De doopvoorbereiding vonden we al een fijne belevenis, ik ben ervan overtuigd dat ook de viering zelf dat zal zijn.” Zondag doopt deken Giel Stinkens in Lommel zelf ook zes kindjes. “Door dat in groep te doen, kunnen we dat beter verzorgen”, zegt hij. “Iedereen is welkom om het eens mee te maken.”

Rik VAN PUYMBROECK



Pastoor Andy Penne van het Nederlandse Luyksgestel: “We nemen de doopviering echt serieus.”

Foto KH



Paul en Veerle van Herk met hun dochtertje Roely: “Je kindje dopen is toch iets heel persoonlijks, iets wat ik liefst in familiekring wilde doen.”

Foto Raymond LEMMENS